



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 2 maart 2025

voorganger: Ds. John Bijman
organist/pianist: Henk Jan Jansen
lector: Anneriek Uchibori

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Voorjaarszending Kerk in Actie – Egypte**.

In Egypte was seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring altijd al een groot probleem, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiliger en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien.

Met steun van Kerk in Actie worden kerkleiders van lokale gemeenten getraind om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

De tweede collecte is bestemd voor **de kerk**.

UIT DE GEMEENTE

- Mw. Diny Hoekstra, moest zondagavond plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ernstige infectie in haar keel. Gelukkig voelde ze zich dankzij medicatie en zuurstof al snel wat beter. Ze mocht donderdag weer terug naar huis om daar verder te herstellen. Veel beterschap gewenst.

- Mw. Annie Vermeer-van Apeldoorn verblijft, na een ziekenhuisopname van ruim een week vanwege bloedwaarden die niet op peil waren, nu tijdelijk in revalidatiecentrum Magentazorg, afd. 1.43, Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (N-H). We wensen haar veel sterkte toe.
- Mw. Henny de Vries is dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis en naar de Magnushof overgebracht om te revalideren. Haar adres is: Verpleeghuis Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen. Ze zal daar 4-6 weken zijn om te herstellen. We wensen haar veel sterkte.
- Laten we allen die ziek zijn onze aandacht schenken door een kaartje te sturen.
We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst). Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie: drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

Uitleg Liturgische schikking afscheid ouderling (Diny) en herbevestiging jeugdouderling (Baukje) en diaken (Alexander)

Op de tafel ziet u een weg/pad schelpen wat “kenbaar maken” symboliseert.
Dit pad is geïnspireerd door de weg die kerkenraadsleden gaan.

Herbevestiging:

Op het pad staan twee bloemvaasjes met:
-een rode roos, symbool voor de geheimhouding (sub rosa),

-gipskruid, symbool voor standvastigheid en het hebben van een puur hart

-en hedera die de trouw van God aan de ambtsdragers en de trouw van hen aan de gemeente betekent.

De vaasjes staan **op** het pad omdat Baukje en Alexander al een aantal jaren dit ambt vervullen en aangegeven hebben dat de weg voor hen nog niet ten einde is. Dat jullie de liefde van en voor Christus zichtbaar mogen maken op deze weg die jullie volgen.

De weg ligt op een rood kleed., de kleur van de heilige geest, altijd aanwezig. Op welke wijze je de weg of je tocht gaat, voor alles geldt dat je dit niet zou kunnen zonder God, wat is verbeeldt met de Bijbel.

Deze weg is niet altijd makkelijk, kijk maar naar het pad, waar je obstakels kunt zien in de vorm van zwarte stenen. Ook liggen er witte stenen met bemoedigingen zoals: vertrouwen, geloof en liefde. Door deze stenen onderweg, kan je beter omgaan met moeilijke dingen. Onderweg word je ook verwarmd door de lichtpuntjes en kunnen jullie die warmte weer doorgeven.

Het Kerkenraadpad, staat symbool voor de weg die je gaat in de kerkenraad en die jullie met elkaar bewandelen, als dienaar van God en de gemeente met de schelpen als symbool van bescherming. Dat jullie op het pad wat jullie gaan dienend bezig mogen zijn, zodat het vrucht mag dragen.

Afscheid:

Aan de rechterkant van het pad staat een lantaarn met hedera, deze staat op het einde van het Kerkenraadpad. Het symboliseert het afscheid van Diny als ouderling die vandaag haar functie in de kerkenraad beëindigt. De lantaarn is gekozen omdat zij een licht uitstraalde in de manier waarop zij in de loop der jaren haar functie op vele manieren heeft vervuld en mensen is voorgegaan in haar vele taken binnen de kerk. De hedera symboliseert deze trouw maar ook de trouw van God aan haar.

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> QRcode te scannen.



MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA

Kindernevendienst - Veertigdagentijd en Pasen 2025

Een nieuwe dag

Binnenkort start de veertigdagentijd. Vanaf 9 maart starten wij in de kindernevendienst met het project over deze periode en natuurlijk Pasen! Komen jullie allemaal naar de kindernevendienst om samen naar de verhalen te luisteren?

Een nieuwe dag, is het thema van deze veertigdagentijd. Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen in de kindernevendienst van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóór gaat met mensen.

Bij de verhalen en thema's van deze periode is een groot projectboek gemaakt, met voor elke zondag een nieuwe bladzijde. Hierop staat een grote illustratie van het Bijbelverhaal en verschillende activiteiten rondom het thema "Een nieuwe dag". Naast het grote projectboek zijn er dagboek/werkboekjes voor de kinderen, die in de kerk of thuis gebruikt kunnen worden.

Wij hopen jullie allen te zien!

Leiding Kindernevendienst

ALGEMEEN

PRIJZEN ROMMELMARKT

Beste gemeenteleden,

Voor de aanstaande Rommelmarkt, op zaterdag 12 april, hebben we minimaal 50 kinderprijzen nodig voor de grabbelton en een 'envelopspel'. U kent het vast... trek een envelop van de lijn en kijk welk cadeautje je hebt gewonnen. Kinderen hebben **ALTIJD PRIJS!**

Heeft u nog een cadeautje in de kast liggen of vindt u het leuk om bijvoorbeeld bij Action iets te kopen? We houden ons aanbevolen. Als u mee wilt helpen, dan kunt u het cadeautje afgeven bij de bar van De Brink met daarop een briefje dat het om een 'prijsje voor de rommelmarkt' gaat. Als u me ziet, kunt u het ook aan mij geven.

Alvast bedankt voor het meehelpen. We laten ons verrassen.

Namens de rommelmarktcommissie,
Wies Spil



Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.

